

De koning is gevallen





“Ik ben ik en het is zoals het is.”

Willem-Jan heeft zijn leven ten volle geleefd en van elke minuut genoten. Hij leefde positief in het moment en heeft het maximale uit zijn leven gehaald. Hij was een mensenmens, oprecht geïnteresseerd in anderen, gul voor iedereen en bescheiden voor zichzelf.

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en met immense liefde in ons hart hebben wij afscheid moeten nemen van onze liefdevolle, intellectuele en zorgzame man, broer en oom

Wilhelmus Petrus Theodora Maria
van den Broek

* Bergen op Zoom,
7 oktober 1955

† Delft,
12 september 2023

Gerda

Saskia en Henk

Floris & Lonneke en kinderen
Maarten & Marijke en kinderen
Pepijn & Marloes

Stijn en Patries

Bram & Maud
Pim & Romy



Willem-Jan